

Een Goddelijke belijdenis

DS. B.J. VAN BOVEN

Predikant van de
Gereformeerde Gemeente
te De Valk-Wekerom

Eskol reeks nummer 7



Eskol reeks nummer 7
Uitgave juli 2020

ISBN: 978-90-5741-434-3
NUR: 700

© 2020 - De Schatkamer, Rumpst

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een Goddelijke belijdenis

Zingen: Psalm 89 : 2

Lezen : Jesaja 8 : 1-18

Zingen: Psalm 87 : 1, 3, 4 en 5

Zingen: Psalm 22 : 16

Zingen: Psalm 69 : 14

Geliefden,

‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus’ (Rom. 8:17a). Dat is toch groot, gemeente, zoals Paulus spreekt in Romeinen 8 over Gods kinderen. ‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus.’

Kinderen, één van onze oudvaders, ds. Jodocus van Lodenstein (1620-1677) heeft gedicht:

*Niets zo heerlijk, zo begeerlijk,
Dan een kind van God te zijn.*

Kinderen, is dat zo in jullie hart? Zou je dat kunnen nazeggen?

Ik denk dat er kinderen in de kerk zitten die zeggen: Ja, dat zou ik wel graag willen, een kind van God worden. Zul je er veel om vragen? Ik denk dat er jonge mensen in de kerk zitten, die zich bedenken: Ik weet niet of ik dat wel zou willen. Dan mag je dit niet meer

en dan mag je dat niet meer en dit en dat wordt anders. Het is allemaal zo somber en moeilijk. Jonge vriend, je hebt er niets van begrepen! Echt niet, want het is toch waar:

*Niets zo heerlijk, zo begeerlijk,
Dan een kind van God te zijn.*

Ik hoop dat je in dit uur eens jaloers gemaakt zou mogen worden.

Ouderen onder ons, is dat uw hartentaal? Of is dat níet uw hartentaal?

‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus.’

Hoe wordt u een kind? In het natuurlijke worden wij door geboorte een kind. In het geestelijke door wedergeboorte! Dus: door levendmaking en staatsverwisseling wordt u kind. Hoe wordt dat beleefd? Door te ontdekken dat wij een kind des toorns zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen.

Een kind van God, hoe wordt u dat? Door eraan ontdekt te worden dat u een kind des duivels bent, die op reis is naar een ontzaglijke Godsontmoeting. Dan krijg je een Borg nodig voor je schuld.

Een kind van God, bekommerde ziel, hoe wordt u dat? U zegt: Door aanneming. Dat is een wonder waar ik zo naar uitzie. Daar is een rechtshandeling voor nodig. Voelt u, gemeente? Een kind van God te worden en dat ook nog te weten, dat zijn twee zaken.

Van die kinderen Gods zegt Paulus: ‘En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgena-

men Gods en mede-erfgenamen van Christus.’ Het zijn erfgenamen. Het zijn erfgenamen van de grootste Erfenis, en dat is God Zelf. En hoe kan dat? Door mede-erfgenamen van Christus te worden, de oudste Broeder, Die Zich openbaart en verklaart aan gans verdoemelijke zondaren en Zich met hen verenigt, opdat zij met Hem verenigd worden. Dat zijn kinderen Gods. En daarom:

*Niets zo heerlijk, zo begeerlijk,
Dan een kind van God te zijn.*

Mogen we dat eens overdenken, gemeente, wanneer we u in deze ure willen bepalen bij een aangrijpende stof. Het is een stof, die ons de schoenen van de voeten zou moeten doen, in geestelijk opzicht. U vindt onze tekstwoorden in het u voorgelezen Schriftgedeelte, Jesaja 8, het 18^e vers:

Zie, Ik en de kinderen die Mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont.

Onder deze tekstwoorden schrijven wij:

Een Goddelijke belijdenis

Onze tekst spreekt van drie gedachten:

1. Kinderen die van de Vader gegeven zijn: ‘Zie, Ik en de kinderen die Mij de HEERE gegeven heeft.’ We hopen te overdenken Wie dit zegt en wat het betekent, van de HEERE gegeven te zijn.