

Vaart wel!

Vaart wel!

DS. H.C. VAN DER ENT

(1918-1997)

In leven predikant der
Christelijke Gereformeerde kerken



De Schatkamer - Rumpt - 2020

ISBN: 978-90-5741-404-6

NUR: 700

© 2020, De Schatkamer, Rumpt.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

- Woord vooraf door ds. M.A. Kempeneers** 7
- 1. De allerbeste Bruidegom** 9
- Voorbereiding Heilig Avondmaal
Hooglied 1-4a:
*Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.
Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.
Trek mij, wij zullen U nalopen!*
- 2. De verzoeking in de woestijn: Het profetisch ambt** 40
- Matthéüs 4 vers 1-4:
*Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevestigd had, hongerde Hem ten laatste.
En de verzoeker tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.
Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat.*
- 3. De verzoeing in de woestijn: Het priesterambt** 58
- Matthéüs 4 vers 5-7:
Toen nam Hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde Hem op de tinne des tempels,

En zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot.

Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere uw God niet verzoeken.

4. De verzoeking in de woestijn: Het koninklijk ambt

83

Matthéüs 4 vers 8-11:

Wederom nam Hem de duivel mede op een zeer hohen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid;

En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien Gij nedervallende mij zult aanbidden.

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan; want er staat geschreven: Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

Toen liet de duivel van Hem af; en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden Hem.

5. De belijdenis van Zacharias

106

Lukas 1 vers 63:

En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.

6. Een betekenisvolle groet

123

Handelingen 15 vers 29:

Vaart wel!

WOORD VOORAF

Opnieuw wordt er een bundeltje preken uitgegeven van mijn geliefde dominee H.C. van der Ent. Hij was dominee in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Centrum van 1978 tot 1986. Ik ben in die gemeente gedoopt en lid gebleven tot mijn huwelijk in 1989. Ds. Van der Ent heeft veel indruk op mij gemaakt. En dat maakte dat ik na de omkeer in mijn leven veel contact met hem heb gekregen. Dat duurde tot een enkele week voor zijn dood in 1997.

Ik heb veel onthouden van de preken van ds. Van der Ent. Misschien niet zoveel van de inhoud, maar wel van de manier waarop hij preekte en de uitdrukkingen of voorbeelden die hij gebruikte. Zijn preekstijl was voor het gevoel van sommige mensen misschien niet altijd zo levendig. Hij stond vrij statisch op de preekstoel met zijn handen gevouwen op de kansel-bijbel en keek alleen de voorste rijen van links naar rechts aan. Hij sprak rustig en kalm. Maar wie met een geestelijke honger in de kerk mocht zitten, kreeg van ds. Van der Ent heerlijk voedsel opgediend. Hij deelde het Brood des levens rijk en ruim uit. Maar nooit zonder daar plaats voor te maken. En het was maar zelden dat hij er zelf geen smaak in had. In mijn herinnering was ds. Van der Ent altijd ontroerd. Hij

schaamde zich niet voor zijn tranen, ondanks zijn reuzengestalte. De kern van zijn prediking was: 'God is goed voor een slecht mens'. En dat verbrak hem telkens weer en ook steeds meer. Christus was zijn alles. Ik herinner mij een doopdienst van één van zijn kleinkinderen, waarbij hij even de dienst moest staken. Hij las Markus 10:16 'En Hij omving hen met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve'. Hij was zo ontroerd dat hij niet meer verder kon. En dit is maar één voorbeeld van vele andere dergelijke gebeurtenissen. En ik proefde daarin wat hem zo ontroerde. Want niet de tranen van ds. Van der Ent zijn blijven hangen, maar de reden van zijn tranen: Jezus Christus en Dien gekruisigd.

De preken in deze bundel geven een indruk van de boodschap die ds. Van der Ent heeft gebracht. Toen ik ze las, kon ik hem horen preken. Eenvoudig; korte zinnen; een gedragen, zware stem. En de tranen vloeien uit de preken. Bewogen met zondaren op reis naar de eeuwigheid. Verbroken vanwege Gods onbegrijpelijke liefde voor zondaren, in Christus geopenbaard.

Ik wens u veel zegen bij het nuttigen van dit geestelijke voedsel.

Katwijk aan Zee, maart 2020 *Ds. M.A. Kempeneers*

1. DE ALLERBESTE BRUIDEGOM

Vorbereidingspreek

Zingen: Psalm 45 : 1

Lezen : Hooglied 1

Zingen: Psalm 71 : 14, 15 en 16

Zingen: Psalm 147 : 6

Zingen: Psalm 51 : 6

Onze tekstwoorden kunt u opgetekend vinden in het gelezen Schriftgedeelte, het Hooglied van Sálomo, het 1^e hoofdstuk, vers 2, 3 en het 1^e deel van het 4^e vers, waar Gods Woord, onze tekst aldus luidt:

Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.

Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw Naam is een olie die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.

Trek mij, wij zullen U nalopen!

Geliefde gemeente,

Het is in dit uur een voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Daarmee treden wij een bijzondere week in. Dat is de zogenaamde week van voorbereiding. Ik noemde dat een bijzondere week.

Dat is eigenlijk maar ten dele waar, want elke dag is

een bijzondere dag. Elke week is een bijzondere week. Elke dag moet eigenlijk een voorbereidingsdag zijn voor de eeuwigheid. Elke week moet een voorbereidingsweek zijn voor de eeuwigheid. Want – en ik neem aan dat u dat met mij eens bent – wij zijn met elkaar op weg en reis naar de eeuwigheid. En als wij dan hier aan deze zijde van het graf er niet op worden voorbereid, om de Heere te kunnen ontmoeten, hoe zullen wij dan straks zonder verschrikking Hem kunnen ontmoeten? Want dan is God, buiten Zijn Zoon, niet anders dan een eeuwige Gloed en een verterend Vuur, bij Wie niemand kan wonen.

Wij hebben de tekst voor de voorbereiding gekozen uit het Hooglied van Sálomo. Het Hooglied van Sálomo is een hoog lied. En dan mag u wel op beide woorden de nadruk leggen, zowel op hoog als op lied. Het wordt daarom ook wel genoemd het lied der liederen. Daarin wordt de verhouding bezongen van Sálomo, de koning, tegenover zijn bruid. En dat is een zwarte bruid, want ze noemt ze zichzelf. Maar nu heeft het Hooglied – en dat begrijpt u vanzelf wel – een hogere betekenis dan alleen een beschrijving van een verhouding tussen twee mensen hier op deze aarde. Want wanneer u geen vreemdeling bent in het Woord van God, dan kan u bekend zijn dat de verhouding tussen God en Zijn volk, tussen de Heere Jezus Christus en Zijn volk, menigmaal vergeleken wordt met de ver-

houding tussen een bruidegom en een bruid, tussen een man en een vrouw.

En wanneer u dat goed voor de aandacht heeft, dan kan de verhouding van de Heere Jezus Christus tegenover Zijn Kerk, en ook van de Kerk tegenover de Heere Jezus Christus weer dienen als een voorbeeld voor de verhouding van een man tegenover zijn vrouw en van een vrouw tegenover haar man.

En als ik dat zo zeg, breng ik u in herinnering wat geschreven staat in Éfeze 5, waar Paulus gezegd heeft dat de man de vrouw moet liefhebben, gelijk Christus Zijn gemeente liefgehad heeft. Ik zou zeggen: Laten alle mannen dit ter harte nemen. Er staat in hetzelfde Éfeze 5 dat de vrouw haar man onderdanig moet zijn, gelijk ook de gemeente aan Christus onderdanig is. Dat is natuurlijk niet in de lijn van het tegenwoordige moderne emancipatiestreven. Maar het is wel een Bijbelse lijn, die ik niet alleen voor de vrouwen voor haar eigen bestwil, maar ook tot het best zijn van het huwelijk door kan geven.

Wanneer nu de zaken zo staan, dat Christus in de verhouding tot Zijn volk een voorbeeld is van een man in de verhouding tot zijn vrouw; en dat de verhouding van de gemeente tot de Heere Jezus Christus een voorbeeld is van de verhouding van de vrouw tot haar man, dan is het u zondermeer duidelijk, dat als wij gaan spreken over de verhouding van Sálomo tot zijn

bruid, wij het niet na kunnen laten om te spreken over de Heere Jezus Christus en Zijn bruidskerk. Want de Heere Jezus Christus heeft, en dat niet zonder reden, gezegd: 'Meer dan Sálomo is hier' (Matth. 12:42). Hij is de meerdere Sálomo. Wanneer ik kom tot de tekst die ik u ter overdenking heb voorgelezen, dan schrijf ik daarboven:

De allerbeste Bruidegom

Want zo ziet de bruid de Bruidegom. We staan stil bij een viertal gedachten:

1. De liefde tot de Bruidegom
2. Het prijzen van de Bruidegom
3. Het trekken door de Bruidegom
4. Het volgen van de Bruidegom

1. De liefde tot de Bruidegom

De bruid van Sálomo was een zeer gelukkig mens. Want dat blijkt wel uit het hele Hooglied, het was een mens die uit en van zichzelf níets was. Want het is maar een eenvoudig meisje geweest, een zwart mens. En Sálomo is een zeer groot koning geweest. Hij was een wijze koning, een rijke koning, een machtige koning. Hij was een koning wiens naam wijd en zijd vermaard was.

De koning Sálomo heeft de zwarte bruid helemaal